

IN DIT NUMMER:

Voetreis naar Rome
Enquête
Schenkingen
Activiteitenagenda
Oproepen
Nieuws uit de vereniging

WE VERWELKOMEN NIEUWE LEDEN:

Kees Havermans, Burg. Manderslaan 90, Zundert

SECRETARIAAT:

Pieter van Boxtel
Steenovenakker 7
4882 BP Klein-Zundert

076-5651623

www.dedrieheerlijkheden.nl

3 april 2008

Algemene Ledenvergadering!!!!

**Uitnodiging jaarvergadering donderdag 3 april
Harmoniezaal te Rijsbergen, 19.30 uur**

Agenda:

1. Opening en mededelingen voorzitter;
2. Jaarverslag 2007 van de secretaris en financieel verslag 2007 van de penningmeester (kan opgevraagd worden bij secretariaat en ligt tevens ter inzage);
3. Verslag Kascontrole: in deze commissie hebben zitting Julia Zagers & Rina Michielsen. Er zal 1 nieuw lid benoemd moeten worden;
4. Bestuursverkiezing:
aftredend volgens rooster zijn:
Trees Peemen: stelt zich niet herkiesbaar
José Buiks & Annie Graumans: beiden herkiesbaar (door de leden kunnen kandidaten worden voorgedragen tot 1 dag voor de vergadering. De kandidaatstelling moet schriftelijk, voorzien van de handtekening van 3 leden worden doorgegeven aan de voorzitter. De voordracht dient ook door de kandidaat ondertekend te zijn, als bewijs dat hij/zij een eventuele verkiezing zal aanvaarden);
5. Mededelingen en terugkoppeling enquête
6. Rondvraag

Na de pauze zullen Anneke en Jan de Bruijn voor de muzikale omlijsting zorgen.

Wij hopen weer veel leden te ontmoeten!!

Straatnamcommissie van de Gemeente

De gemeente wil een commissie instellen voor straatnamen en heeft aan de Heemkundige Kring gevraagd twee mensen uit te nodigen die daar namens ons zitting in kunnen nemen. Twee van onze leden hebben zich daartoe bereid verklaard. In Rijsbergen is dat José Buiks en in Zundert Jack Jacobs op de Raamberg. Wij zijn blij met hun medewerking. Zo kan heemkundige kennis, b.v. over oude veldnamen, etc mogelijk aandacht krijgen wanneer er nieuwe straatnamen moeten worden gegeven.

Nieuwe tentoonstelling in de Weeghreyse

Onder de titel "Weefsels, breisels, borduursels van dichtbij en veraf" zal van 4 april tot 31 augustus een tentoonstelling te zien zijn in de "Weeghreyse". Het is een tentoonstelling van een bijzondere verzameling van iemand uit onze gemeente; boeiende verzamelingen van anderen zullen in de toekomst volgen. In dit geval is het iemand uit eigen kring: Petra van Dijk. De titel geeft letterlijk weer wat er te zien zal zijn. In de volgende nieuwsbrief hierover meer informatie.

Archeologie

Wij maakten kennis met de regionale archeoloog mevrouw Masja Parlevliet. Zij heeft als werkgebied een groot deel van West-Brabant: de gemeenten Werkendam, Aalburg, Moerdijk, Alpen Chaam en Zundert. Alle archeologisch onderzoek in onze gemeente moet bij haar gemeld worden. Zij heeft contact met de gemeente en ook de resultaten van onderzoek moeten bij haar terecht komen. Overal waar gebouwd gaat worden, en waar op de cultuurhistorische waardenkaart aangegeven is dat er archeologische vondsten verwacht kunnen worden, moet eerst met boringen of met het graven van sleuven voorlopig onderzoek worden gedaan. Degene die bouwt moet dat bekostigen. Zo is dat wettelijk geregeld. Masja roept ons op om allen ook alert te zijn op bouwplannen, m.n. binnen de bebouwde kom, omdat hier juist geen wettelijke bepalingen gelden. Terwijl juist de oudste nederzettingsgeschiedenis van de dorpen gezocht moet worden binnen de dorpskernen. Niet voor niets gingen de mensen juist daar wonen, omdat het b.v. hoger gelegen was.

Het komt regelmatig voor dat wij ook het verzoek krijgen van een onderzoekinstelling om nadere informatie over een plek. Vaak horen we er dan niets meer van. De bedrijven die een opdracht krijgen dit vooronderzoek te doen, moeten hiervan verslag leggen en dat moet eigenlijk ook de Heemkundige Kring ontvangen. Dit is in het verleden ook wel gebeurd, maar niet altijd. Vaak duurt het ook heel lang voordat die verslagen loskomen. Nu er b.v. plannen zijn voor een nieuw gemeentehuis is verder onderzoek op die plaats, naast het Mencia, waar dat oude grafveld is gevonden, te verwachten.

Wij zouden graag een groepje geïnteresseerden binnen onze vereniging willen hebben dat alert is, dat, zo de leden daarvan dit willen, ook kan assisteren bij opgravingen en die geregeld contact onderhouden met de regionaal archeologe.

Wie heeft hiervoor belangstelling? Graag contact opnemen met Frieda Gouwetor, of één de andere bestuursleden.

In de volgende Nieuwsbrief zullen we Masja Parlevliet zelf aan het woord laten.

Schenkingen:

* Van **Zr. Patricia** ontvingen wij het boek "Vierentachtig verdiepingen" dat verscheen t.g.v. het 175 jarig bestaan van de zusters Franciscanessen van Mariadal te Roosendaal. (sept 2007) In het boek is uiteraard het St. Annapensionaat te Zundert vermeld, wat gesticht is door de congregatie

* Via **Janus Jochems** is de kring in het bezit gekomen van geschreven aantekeningen over de geschiedenis en wetenswaardigheden etc. van Zundert en Rijsbergen en omstreken uit de nalatenschap van Hub. Kunst.

Onze hartelijke dank hiervoor!

Wat staat er op de agenda?

Vaste activiteiten:

* Elke 1^e donderdag van de maand in het Museum de Weeghreyse te Rijsbergen bijeenkomst van de **Genealogische** werkgroep.

* Noteert u de volgende data voor de bijeenkomsten voor de **Heemquiz**: 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 16 september en 21 oktober (Rina Michielsen 076-5973342)

12 maart: Lezing door Fer van Assche over zijn voetreis naar Rome, 20.00 u CCG te Zundert

3 april: jaarvergadering HKK, 19.30 uur, Harmoniezaal te Rijsbergen, met muzikaal optreden van Anneke de Bruijn.

Oproep van de redactie

In oktober 2001 was het boekje van "Het Land aan

de Breede Aa" geheel gevuld met herinneringen van maar liefst 22 leden die de pen ter hand hadden genomen om één van hun dierbare herinneringen op schrift te stellen, met als resultaat een heel bijzonder boekje. Al deze verhalen zijn door de lezers van het boekje met veel belangstelling en plezier gelezen. Sommige verhalen riepen bij anderen ook herinneringen op, andere verhalen bleken verrassend te zijn. Kortom een gekleurd geheel van verhalen die zo ook voor het nageslacht zijn vastgelegd.

De redactie wil in de toekomst weer een boekje uitgeven met verhalen en herinneringen geschreven door de leden. Via deze nieuwsbrief willen we dan ook een oproep doen om een verhaal te schrijven. U mag uw verhaal zolang en zo kort maken als U zelf wilt. Wel zouden wij het op prijs stellen dat U er bij vermeld in welke periode (jaartal of mogelijk precieze datum) het verhaal zich af heeft gespeeld. U kunt Uw verhaal afgeven vóór 1 oktober 2008 aan één der redactieleden, hun namen staan in het boekje.

Namens de redactie José Buiks-Hendrickx

Toner cartridge Brother

Bij het inventariseren van onze voorraad voorwerpen

LEZING 12 maart 2008

VOETREIS NAAR ROME

FER VAN ASSCHE EN GERARD NOORDERMEER

Locatie van de lezing: Cultureel Centrum Van Gogh te Zundert; aanvang: 20.00 uur

Op een stralende lentedag in april 2005 vertrokken ze vanuit Teteringen voor een voetreis van 2100 km naar Rome om 77 dagen later op het St Pietersplein aan te komen. Een voettocht naar Rome maak je niet zomaar. Er zijn verschillende redenen voor. Allereerst moet je van wandelen houden. Vervolgens moet je rekening houden met de weersomstandigheden. "De eerste vier weken hadden we de pech dat bijna elke dag de regen met ons meewandelde. Daar moet je mee leren leven. In Italië werden we beloond met bijna elke dag mooi weer. We zijn door prachtige streken getrokken. België was niet zomaar een land dat we zo snel mogelijk moesten zien te overbruggen. Van Beerse tot Bouillon hebben we veel moois gezien, vooral als je de wandelpaden weet te vinden. In Frankrijk zochten we prachtige kleine wegen en paden langs de Maas en in Zwitserland was het pad langs het lac Léman (het meer van Genève) een openbaring. Op de grens van Zwitserland en Italië sliepen we in het klooster boven op de Grote St Bernard, waar alleen pelgrims die de top te voet hebben gehaald, onderdak krijgen. En de landstreken van Italië behoeven geen reclame. Toscane en Umbrië bieden schitterende landstreken om doorheen te trekken; alleen de muggevoelige rijstvelden van de Povalakte lieten we zonder heimwee achter ons. Mensen kunnen prachtige steden bouwen, mooie kerken, schitterende huizen. Veel plaatsen zijn in ons geheugen blijven hangen, niet alleen de grote zoals Verdun, Lausanne, Florence en Assisi, maar ook dorpen en kleine stadjes in Frankrijk en Italië. We hebben enorm veel kerken van binnen gezien, vieringen meegemaakt en geroken aan de cultuur van diverse gebieden. Maar wat zou een tocht zijn zonder ontmoetingen? We hebben overal mensen gesproken, soms vluchtig, maar ook intens. Sommigen haalden de schouders voor ons op, maar velen waren geïnteresseerd en hadden waardering voor onze inspanningen. Vooral veel Italianen waren vriendelijk en behulpzaam. Als we aarzelend op de kaart stonden te turen, schoot vaak iemand te hulp. Mensen maken zo'n tocht bijzonder. Via hen leer je een land (een beetje) kennen. Elke dag hebben we allebei foto's gemaakt, totaal ongeveer 800. Daaruit hebben we een selectie gemaakt, die we aaneengesmeed hebben tot een reportage, die we samen, Gerard en ik, zullen presenteren. We zullen alle aspecten de revue laten passeren: de wandeling zelf, de cultuur, het sportieve element, de prachtige natuur, Rome en natuurlijk de



NIEUWSBRIEF

HEEMKUNDIGE KRING "DE DRIE HEERLIJKHEDEN" ZUNDEERT-RIJSBERGEN

Zevende jaargang, nummer 2

maart 2008

Wilt u een nieuw lid aanmelden? Neem dan contact op met het secretariaat of met een van de bestuursleden!

Zijn uw gegevens niet juist vermeld op de adressticker? Geef het door aan het secretariaat, bij voorkeur via de e-mail: info@dedrieheerlijkheden.nl

Nieuwsbrief en informatie per e-mail

Het is nu ook mogelijk deze nieuwsbrief en overige informatie (zoals de enquête) per e-mail te ontvangen. Wilt u dit ook? Stuur dan een e-mail met daarin vermeld uw naam en adresgegevens en e-mailadres naar : info@dedrieheerlijkheden.nl