



ZUNDERT - RIJSBERGEN

NIEUWSBRIEF

HEEMKUNDIGE KRING "DE DRIE HEERLIJKHEDEN"

Achtste jaargang, nummer 2

maart 2009

Uitnodiging jaarvergadering maandag 23 maart 2009 Cultureel Centrum Zundert te Zundert, 19.30 uur

AAN ALLE LEDEN VAN DE HEEMKUNDIGE KRING DE DRIE HEERLIJKHEDEN

Agenda:

1. Opening en mededelingen voorzitter;
2. Behandeling van het Jaarverslag 2008 van de secretaris en van het Financieel verslag 2008 van de penningmeester (kan opgevraagd worden bij secretariaat en ligt tevens ter inzage op de tafels);
3. Verslag Kascontrole: in deze commissie hebben zitting Harry Roelands (nieuw) & Rina Michielsens. Er zal 1 nieuw lid benoemd moeten worden voor Rina die aftredend is;
4. Bestuursverkiezing:
aftredend volgens rooster zijn:
 - a. Frieda Gouwetor: stelt zich niet herkiesbaar, maar blijft gedurende deze vergadering in functie;
 - b. Jan Kruitbosch & Cees Martens: beiden herkiesbaarDoor het bestuur wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid: Jac Jacobs. Hij draait al vanaf 10 november 2008 mee als kandidaat bestuurslid en heeft aangegeven als bestuurslid door te willen gaan.
(door de leden kunnen kandidaten worden voorgedragen tot 1 dag voor de vergadering. De kandidaatstelling moet schriftelijk, voorzien van de handtekening van 3 leden worden doorgegeven aan de secretaris. De voordracht dient ook door de kandidaat ondertekend te zijn, als bewijs dat hij/zij een eventuele verkiezing zal aanvaarden);
5. Mededelingen
6. Rondvraag
7. Afscheid van **Frieda Gouwetor** als voorzitter van onze vereniging

Het informele deel start na de pauze.

Strawberry Sailor Singers zullen voor de muzikale omlijsting zorgen.

Zij zullen originele shanties en seasons ten gehore brengen. Shanties zijn de werkliederen, die op de grote zeilschepen, de windjammers gezongen werden tijdens het vaak zware, eentonige werk aan boord: het lichten van het anker, ballast innemen, het hijsen van de zeilen enz. De inhoud van die liederen varieert van heimwee en verlangen naar huis tot drank, vrouwen en het zeemansleven in het algemeen. Ook de liefde voor het schip en de zee komen aan bod. Daarnaast zingen ze maritieme liederen, die na het werk gezongen werden. Dit zijn wat meer balladeachtige liederen. Eigenlijk zijn shanties net sprookjes. Ze zijn eeuwen mondeling overgeleverd en pas laat opgetekend. Er zijn shanties in vele talen. Van de meeste shanties bestaan tientallen versies.

(zie voor meer informatie : <http://worldwide.xs4all.nl/MaritiemeZanggroepZundert/index.php?page=home>)

Wij hopen weer veel leden te ontmoeten



NIEUWSBRIEF

HEEMKUNDIGE KRING "DE DRIE HEERLIJKHEDEN"

Achtste jaargang, nummer 2

maart 2009

Wilt u zelf ook binnen de Heemkundige Kring allerlei activiteiten ontplooiën? In het **bestuur**, maar vooral ook op de werkvloer in de diverse **werkgroepen** is alle hulp welkom!

- In de Redactie om de uitgave van de Breede Aa mogelijk te maken;
- de werkgroep Lezingen & Reizen heeft dringend behoefte aan uitbreiding;
- de werkgroep tentoonstellingen kan weer mensen gebruiken met nieuwe ideeën en organisatietalent;
- de werkgroep Archeologie komt handen tekort om ons cultureel erfgoed veilig te stellen;
- de keuvelmiddagen worden weer georganiseerd: dit moet wel allemaal opgezet worden;
- ook de gemeentelijke monumenten verdienen onze permanente aandacht en wat dacht u van de organisatie van de Open monumentendag, half september (na het corso)!

Neem dan contact op met het secretariaat: info@dedrieheerlijkheden.nl of 076-5651623